



◀ Staand v.l.n.r.: Maren, Chantal, Rob en Mart Ruchti. Op de voorgrond Sieka en Jakob Ruchti. Foto: Jan Willem van Vliet

# Veters strikken met hbo-diploma

## SERIE FAMILIEBEDRIJVEN

De negende aflevering in de serie Portretten van Familiebedrijven in Groningen en Drenthe gaat over de familie achter Ruchti Schoenmode en Sportshop. Rob Ruchti (40) is de vierde generatie aan het roer.

Door Anita Pepping

Een gebroken beentje op de tweede dag van zijn wintersportvakantie. Rob Ruchti plukt daar 32 jaar later gek genoeg nog dagelijks de vruchten van. Want het bracht zijn vader, Jakob Ruchti destijds op het idee om in Zuidlaren ski's te gaan verhuren en verkopen. En dan ski's met twee gelijke bindingen die wél openklikken bij een onfortuinlijke val. Zo kan het dat er naast de schoenenwinkel van Ruchti in Zuidlaren een complete sportzaak met een uitgebreide wintersportcollectie en een eigen onderhoudswerkplaats is verzezen. Die genereert inmiddels de helft van de omzet.

Een sterk staaltje ondernemerschap, want niemand wilde ski's leveren aan Ruchti senior. Er zou geen markt voor zijn. Zeker niet in een dorp als Zuidlaren. "Maar mijn vader hield vol en dus stuurde een vertegenwoordiger hem uiteindelijk ski's toe. Met kerst moest er al worden bijbesteld", zegt Rob Ruchti.

Tien jaar geleden nam hij het bedrijf over van zijn vader. Of eigenlijk de bedrijven, want er is een schoenenwinkel en een sportwinkel. Zij aan zij aan de Stationsweg. "Die sportzaak ontstond veertig jaar geleden door een vraag van de korfbalclub. Naast voetbalschoenen was er ook behoefte aan broekjes, shirtjes en sokken. Mijn vader verkocht toen nog tenten en tuinmeubelen, maar die strijd verloor hij van grootwinkelbedrijven met meer ruimte. Aan sportartikelen was wel behoefte in het dorp, dus kregen we er een sportafdeling bij. Daar pasten de ski's mooi bij."

Zijn vader raadde hem het vak nog zo af: "Jongen begin er niet aan. Ga wat anders doen." Datzelfde zei hij tegen zijn jongste zoon Björn. Het heeft niet geholpen: Björn is na een horeca-avontuur eigenaar geworden van schoenenwinkel Molenkamp in Roden.

Nee, de broers werken niet samen in het familiebedrijf. Twee kapiteins op een schip is niet goed. Voor bepaalde merken doen Björn en Rob wel gezamenlijk de inkoop. En privé is er veel contact, want de broers zijn getrouwd met de zusjes Chantal en Natalie. "In onze familie gaat het alleen maar over schoenen."

Wonderlijk hoe het kan lopen, want Rob heeft aanvankelijk niks met de schoenenbusiness. De sporthoek in zijn vaders winkel is voor een sportieve jongen als hij nog wel interessant, maar schoenen verkopen? Klagers met moeilijke voeten helpen? Niet bepaald iets voor hem en hij gaat op zijn achttiende sport-economie studeren in Tilburg. Daarna in militaire dienst. Een nutteloze tijd, vindt hij achteraf en gelukkig mag hij er eerder uit. Bij toeval belandt hij als verkoopleider in Raalte bij, jawel, een schoenenwinkel. "Ik had er totaal geen verstand van, maar gaandeweg leerde ik. En ontdekte ik dat iets best leuk is, als je er meer verstand van krijgt."

Toch blijft hij een tijdlang twijfelen over een toekomst in het schoenvak. "Ik heb toch geen hbo-diploma gehaald om op mijn knieën veters te strikken?" In

de weekenden, thuis in de winkel, stond hij meewarig naar zijn vader en moeder te kijken. Hoe is het mogelijk dat zijn ouders vol overgave schoenen aan de man brengen? Kritisch was hij. Over de keuzes die ze maakten. "Ja, ik was best lastig. En zeker tegenover mijn vader. Wij lijken erg op elkaar. Allebei weinig woorden, allebei behoorlijk eigenwijs. We konden niet zo goed door één deur."

Dat hij een paar jaar later met zijn vader in hetzelfde bedrijf zit, had hij toen nooit bedacht. "Sinds we samenwerken zijn er nooit meer grote aanvaringen geweest en kunnen we het prima vinden. Sterker nog: ik heb de zaak weliswaar overgenomen, maar mijn vader doet nog altijd de boekhouding."

Zijn vader laat hem helemaal vrij in zijn keuzes, maar volgt hem kritisch. Ruchti senior wandelt dagelijks even binnen en kan het niet laten om bij tijd en wijle thuis zijn verbeterpunten op een briefje te schrijven en die voor te leggen aan zijn zoon. Rob heeft daar geen moeite mee en als er goede suggesties bij zitten, wil hij er ook nog wel naar luisteren. En de klagers met moeilijke voeten? Rob: "Ach, ik vind het nu prachtig om te zien dat een klant tevreden vertrekt, terwijl diezelfde klant bij binnenkomst zegt: 'Je hebt toch niks voor mij want ik heb moeilijke voeten.'"

Het privéleven van Rob, zijn vrouw Chantal en hun kinderen speelde zich tot een paar jaar geleden af in en rond de winkel, waar ze naast woonden. Die situ-

atie is veranderd. Privé en werk zijn nu iets meer gescheiden; meer rust en regelmaat. "Ik blijf in mijn hoofd toch wel 24 uur met de winkel bezig."

Natuurlijk kan hij ook piekeren. En dan niet over het opzetten van een keten of het openen van een dependance in een andere plaats. Zijn onrust gaat over andere dingen: Of hij de juiste modellen heeft ingekocht en of hij van een bepaald merk niet te veel heeft besteld. Of over een eventuele uitbreiding van de sportwinkel. Daar kan een stuk van het vroegere woonhuis voor worden gebruikt. Dan komt zijn sportcollectie ook mooier tot uiting, want de winkel staat nu te vol. Zeker in deze tijd van het jaar.

"Ik ben niet iemand voor wilde ideeën als een skiheuvel op De Brink of een extra winkel in Groningen. Genoeg plannen maar ze moeten wel haalbaar zijn. We hebben het hier goed, dus laat ons maar mooi in Zuidlaren zitten. Je kan hier ten minste nog voor de deur parkeren. En met twee winkels is het druk genoeg."

Dochter Maren is 11 jaar en wil later architect worden. Zoon Mart van 9 is wel geïnteresseerd in het winkelpand aan de Stationsweg. Maar dan komt daar een manege in. "Onze kinderen hebben op jonge leeftijd leren tellen met behulp van schoenmaten. Als ze de vijfde generatie Ruchti willen worden, mag dat, maar alleen als ze er zelf helemaal achter staan. Voor die weloverwogen keuze is nog tijd genoeg."

### Paspoort

Rob Ruchti  
40 jaar  
Getrouwd met Chantal  
Dochter Maren (11) en zoon Mart (9)  
Eigenaar Ruchti schoenmode en sportshop in Zuidlaren  
Aantal medewerkers: drie fulltime, negen parttime

### Sinds 1885

1885 Jakob Ruchti opent schoenenwinkel aan Telefoonstraat  
1928 Zoon Roelof stapt met twee broers in de zaak  
1954 Winkel naar Stationsweg Zuidlaren  
1965 Roelof Ruchti alleen in het bedrijf  
1967 Jakob (Roelof-zoon) neemt zaak over  
1978 Opening sportwinkel  
2001 Rob Ruchti neemt bedrijf over  
2010 125-jarig bestaan  
Website: www.ruchti.nl



”  
In onze familie gaat het alleen maar over schoenen